



## Alle kanten op kunnen, ook naar wat niet bestaat

Ik deed mee aan een fietstocht door Olst. Thema: kijken. Een route o.l.v. Nico Haasbroek. Haasbroek deed indertijd journalistiek verslag van de kunstmanifestaties Y (1969 rond kasteel Groot Hoenlo) en manifestatie Ei (1971 op het terrein van Steenfabriek Hengforden.) Kunst en expressieve media moesten bijdragen aan leefbaarheid en vormgeving. Toen waren er tienduizenden bezoekers. Nu fietsen we met 20 mensen en kijken naar elementen die de leefbaarheid van het dorp beïnvloeden. Later meer en uitvoeriger bericht over de manifestaties Y en Ei en de fietstocht.

Nu over één ding wat is opgevallen. De kruising Aldert Geertstraat – Jan Schamhartstraat – Kon. Wilhelminastraat steek ik meestal voorzichtig rijdend en goed links en rechts kijkend over. Zowel met de auto als met de fiets. Dat zal verklaren waarom ik het nooit heb gezien. Eigenlijk kun je er alleen naar kijken als je stil staat. Ik heb het over bordjes. Wegwijzers. Als je even aan de kant gaat staan en niet op het verkeer hoeft te letten, dan zie je drie, ja echt op één kruising drie palen met elk een serie richtingwijzers, die alle kanten op wijzen. Ze zijn allemaal verschillend van vorm en kleur. Neergezet door verscheidene instanties. Blijkbaar ook zonder onderling overleg. Want er staan dubbelingen op: Ik zie 2x

Station, 2x Aula en 2x Zorgcentrum Het Averbergen, 2x Bibliotheek, 1x Tourist-info en op een andere paal 1x Toeristinfo (hetzelfde?). Ik zie een verwijzing naar het Kulturhus en eentje naar het Holstohus. Beide namen circuleren in Olst, maar is het handig? Het politiebureau, of eigenlijk agent-schap, bestaat al lang niet meer. Het bordje dat u erheen bracht wel. “Het Olde Postkantoor” verwijst naar een jongerencentrum dat al jaren geleden is wegbezuinigd. Dat een buitenstaander mij moet wijzen op dit rommeltje.

De bordjes die fietsers de weg wijzen zijn goed te begrijpen. Waarom Deventer er in het groen op staat, begrijp ik wel. Alle fietsroutes tussen Olst en Deventer zijn immers groen. En automobilisten moeten het hier zelf maar uitzoeken. Voor hen geen blauwe borden. Misschien worden ze zo gedwongen langzaam te rijden.

Eigenlijk vertellen de borden ook iets over de geschiedenis van Olst. Ze verwijzen naar iets dat ooit was. Nu bekruipt mij de vrees: welke van die bordjes wijzen straks ook richting leegte. Burgers! Let op uw zaak! De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan! Debatten worden al voorbereid. En denkt u alvast na over een te kiezen richting. Zorg ervoor dat niet alleen de bordjes blijven bestaan, maar ook datgene waarnaar ze verwijzen.

